

Halte 2: Hoeve Wouters

Personages

Boer Jan Wouters

Hij wordt hier geschetst als een vrij ruwe man die niet met zich laat sollen. Toch is hij iemand met een zekere intelligentie (hij kan lezen) die uiteindelijk wel doortastend optreedt. De brief boezemt hem wel wat angst in. De duivel, dat is een probleem dat speelt in een andere categorie. Hier heeft hij geen pasklaar antwoord op en dat maakt hem prikkelbaar. Dat zijn vrouw daarbovenop nog begint te zeuren, maakt het er niet beter op. Maar uiteindelijk neemt hij wel een opbouwende beslissing en haalt de pastoor erbij.

Vrouw van Jan Wouters

Staat ten dienste van haar man. Is rap over haar toeren. Het feit dat de duivel bij haar aan huis in het spel zit, maakt haar volledig overstuur. Enkel het ongenaakbare gezag van haar man kan haar nog net kalmeren.

Formele verteller

Beste fietstoerist, we staan hier op de plaats waar vroeger Hoeve Wouters stond. Op deze plaats legde Jan van Muysen, die toen nog alleen handelde, een brandbrief bij Jan Wouters. Deze brandbrief is de beruchtste uit de hele bokkenrijdergeschiedenis. Dit is de enige brief waarin het woord 'Bokkenrijders' voorkwam. Het was een brief vol met bangmakerij en dreigingen, die goed in elkaar zat. Zo liet hij onder andere uitschijnen dat er een hele bende achter zat terwijl hij in werkelijkheid alleen handelde. Wat jullie zo dadelijk gaan horen, is een fictief geluidsfragment gebaseerd op de historische feiten die we vandaag de dag kennen. Want, uiteindelijk, hebben we er het raden naar wat er die nacht werkelijk gebeurde.

We horen de geluiden van een koude vriesnacht, de huilende wind, het geluid van een uil. Dan horen we voetstappen dichterbij komen. Iets later wat gerammel aan een houten poort. En bijna gelijktijdig horen we een hond aanslaan en de voetstappen van iemand die wegloupt. De voetstappen vallen weg en we horen even niets anders dan wat nachtgeluiden en het blaffen en het huilen van de hond.

Formele verteller

2 januari 1774. Het vriest stenen uit de grond. Jan Wouters draait zich kreunend om in bed. Verdorie, al een uur staat de waakhond aan zijn ketting te rukken en te blaffen of zijn leven vergaat. Zijn vrouw heeft stilaan genoeg van al dat gedraai en gekeer.

Vrouw van Jan Wouters (geagiteerd)

Jan, verd...se rùrwerms ofwel staat dje op en goat dje kijken, ofwel ligt dje stil! Ge zijt al een half uur aan 't woelen en 't is nog gin zes uren.

Jan Wouters (slaapdrunken murmelend)

Het is al goed mins. Ik ben al weg. Heij toch, welke zot staat er nu midden in de nacht op om... och laat maar... (kreunt)

We horen Jan al grommelend opstaan.

Formele verteller

Slaapdrunken zwalpt Jan door de kamer op zoek naar zijn knuppel. Ge weet immers maar nooit zo midden in de nacht.

We horen het stoten, stommelen en schuiven van stoelen.

Uiteindelijk vindt hij zijn knuppel achter de deur.

Een houten deur wordt rammelend opengerukt. Buiten fluit de wind. Het geluid van de blaffende hond versterkt. Stappen van Jan, binnensmonds gevloek. We horen het geluid van de hond nog versterken en overgaan in angstig gejang. Jan komt dichterbij. Het beest heeft duidelijk schrik van zijn baas.

Jan Wouters

Hela, wat is dat hier!

Formele verteller

Onder de poort ziet Jan iets steken.

Jan Wouters

Welke onnozelaar steekt er nu een brief onder dees poort?

Even stilte.

't Is niks, jong!

We horen hem een klopje geven op de kop van de hond, en we horen een gerustgesteld gepiep van de hond.

Wa is da hier vur ne zever? *(declameert)* Wij kunnen u het leven benemen op iedere manier. Wij zijn Bokkenrijders en door de duivel geholpen, regeren wij, bla bla bla, bla bla bla. Ze eisen veertig patakons. Dat is verdomme een half jaarloon! Wat is hier de bedoeling van?

Formele verteller

Jan Wouters is duidelijk niet opgezet met de dreigementen en leest verder.

Jan Wouters

(leest voor) Brengt gij het geld niet, dan zullen wij zo vreselijk met u doen, wat wij in ons leven nog niet gedaan hebben.

Wat! Ze bedreigen mij in mijn eigen huis met een vodje papier en dan gaan ze nog geld vragen ook! Dat ziet ge van hier!

Even stilte en dan horen we een kat miauwen op de achtergrond. De wind giert nog steeds om de hoeve.

Door de duivel geholpen. *(klakt met tong)* Tsss... *(pauze, bedachtzaam)* Wat staat ons nu weer te wachten?

Nachtelijke geluiden sterven weg.